

# IKC Remigius

Jaargang 35 - Kikkernieuws 6  
28 november 2025



Beste ouders en verzorgers,

Wat een bijzondere tijd breekt er weer aan! De maand december staat voor warmte, gezelligheid en samen vieren. In de klassen wordt er op dit moment hard gewerkt: kinderen zijn druk bezig met hun lessen, maar ook met (creatieve) activiteiten die deze periode zo speciaal maken.

Sinterklaas is natuurlijk het eerste hoogtepunt. Met name in de onderbouw stijgt de spanning, in de midden-/bovenbouw worden er surprises gemaakt en gedichten geschreven. We kijken ernaar uit om samen met de kinderen een gezellige Sinterklaasviering te beleven in ons IKC. Dank aan de ouderraad voor hun hulp bij de voorbereiding.

Na Sinterklaas maken we ons op voor Kerst. De school verandert langzaam in een sfeervolle plek vol lichtjes en versieringen. We staan samen stil in verbondenheid en warmte.

December is altijd een drukke maand, maar ook een maand vol mooie momenten. We zijn er trots op hoe hard er op dit moment in de groepen wordt gewerkt. Dank voor uw betrokkenheid bij IKC Remigius. Wij wensen u alvast een fijne decembermaand vol gezelligheid, warmte en mooie herinneringen.

Per Theeuwes, directeur

# BELANGRIJKE DATA



5 december - Sinterklaasfeest

18 december - Kerstviering

19 december - (foute) kersttruiendag

19 december - Kikkernieuws 7

22 december t/m 2 januari - kerstvakantie

## SINTERKLAAS

Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoek brengen aan de kinderen op IKC Remigius. Omdat hij 's morgens al vroeg zal arriveren, houden alle kinderen hun jassen aan als ze op school komen en wachten in de klas, totdat iedereen er is. Daarna zullen alle groepen buiten gaan staan om daar Sinterklaas te ontvangen. Wanneer de Sint op school is aangekomen, zal ons gezellig sinterklaasfeest gaan beginnen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom aan de straat om sint welkom te heten. Graag wel achter de kinderen gaan staan.

Alle kinderen nemen deze dag voor de pauzes hun eigen eten en drinken mee. De normale schooltijden worden gehanteerd. We gaan er samen een gezellig Sinterklaasfeest van maken!

Schoen zetten:

Wat was het schoen zetten dit jaar gezellig! Er zat ook een heel bijzondere brief bij de (boek) cadeautjes, dankjewel minibieb de Schatkist!



# STUDIEDAGEN – DE VREEDZAME SCHOOL

In november stond het gehele team van IKC Remigius twee dagen lang stil bij één belangrijk thema: Vreedzaam (voorheen de Vreedzame School). Deze studiedagen vormden een waardevolle stap in onze ontwikkeling als Integraal Kindcentrum, waarin we samen bouwen aan een veilige en respectvolle omgeving voor al onze kinderen.

## **Wat is de Vreedzaam?**

Vreedzaam is een programma dat scholen helpt om een positief sociaal klimaat te creëren. Het richt zich op democratisch burgerschap, conflictoplossing, verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor jezelf én anderen. Kinderen leren niet alleen hoe zij samen problemen kunnen oplossen, maar ook hoe zij een actieve, positieve bijdrage kunnen leveren aan hun groep en de school. Een belangrijk uitgangspunt van Vreedzaam is dat de school een minisamenleving is, waarin kinderen stap voor stap leren hoe je samenleeft, samenwerkt en verschillen respecteert.

## **Werken aan onze 'IKC-Grondwet'**

Tijdens de studiedagen is het team intensief bezig geweest met het nadenken over de 'Grondwet van IKC Remigius'. Hierin komen onze basisregels, die richting geven aan het gedrag, de omgangsvormen en de manier waarop we met elkaar samenwerken. Deze grondwet vormt straks het fundament van hoe we handelen; niet alleen voor kinderen, maar ook voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere teamleden.

## **Vooruitblik: start met Blok 1 in januari**

Vanaf januari gaan we officieel van start met blok 1 van Vreedzaam. Dit blok richt zich op het creëren van een veilige groep en het versterken van een positieve groeps sfeer. Kinderen leren hierbij onder andere hoe je samen verantwoordelijk bent voor een prettige klas en hoe je rekening houdt met elkaar. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte hierover via het Kikkernieuws.



# KERST

Op donderdag 18 december vieren we Kerstmis op school.

De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur uit en worden om 17.00 uur weer op school verwacht. De kerstviering duurt tot 19.00 uur. Deze avond eten de kinderen op school en zijn er leuke kerstactiviteiten.

Op vrijdag 19 december zou het leuk zijn als alle kinderen en leerkrachten van onze IKC een (foute) kersttrui aan hebben. We zijn benieuwd naar jullie meest hippe/grappige kersttruien.

Verdere informatie krijgt u via Parro.



## HET LIEMERS JEUGDKOOR

### IKC koor De Hoge Hoeve zingt !

13 december 20.00: Kerstgala Musiater

Samen met kinderen van de Remigius school in Duiven, het Liemers Jeugdorkest en Marlies Claasen zingen we die avond de sterren van de hemel.

Speciaal voor deze gelegenheid heten we Het Liemers Jeugdkoor.

Voor kaartjes kan je terecht op de site van Kunstwerk: 222032-Liemers Jeugdkoor + Jeugdorkest - Kunstwerk!

Een muzikale kerstgroet van Juliette



## WINNAAR VOORLEESWEDSTRIJD GROEP 7

Na een spannende finale is **Aid uit groep 7A** als winnaar gekozen van de voorleeswedstrijd. Namens ons IKC gaat hij ons vertegenwoordigen tijdens de lokale vervolgronde. Wij wensen hem natuurlijk veel succes!

Ook een heel groot compliment voor alle andere deelnemers. Zowel de finalisten als de andere kandidaten die in de klassen hebben gestreden. Top gedaan!



## VANUIT ZONNEKINDEREN

**Nieuw! Groentemiddagen op het kinderdagverblijf bij de groepen paars, groen en roze!**

Op de groepen paars, groen en roze hebben we iets nieuws. We stomen nu elke middag groentes voor de kinderen. In een stoompan met 3 verschillende bakken kunnen er 3 verschillende soorten groentes gestoomd worden voor de kinderen.

De kinderen kunnen zo allemaal verschillende soorten groentes proeven zoals wortel, broccoli, bloemkool, zoete aardappel, pompoen en courgette. Op deze manier kunnen de kinderen ontdekken welke groentes ze lekker vinden!

## VERKEERSSITUATIE RONDOM SCHOOL

Afgelopen week hebben wij via Parro de oproep gedaan aan ouders/verzorgers om zoveel mogelijk uw kind(eren) lopend of op de fiets te brengen. Natuurlijk snappen wij dat dit uiteraard niet altijd mogelijk is en zien wij gelukkig wel dat zoveel mogelijk ouders hier ook echt rekening mee houden. Om de doorstroom van auto's goed en veilig te laten verlopen zijn er tijdelijk borden geplaatst. De inrit van de parkeerplaats bevindt zich nu vlakbij de hoofdingang van ons gebouw. De uitrit is schuin aan de andere kant (ter hoogte van de oude plek van de school). Gelieve door te rijden, te parkeren en vanaf die plek de kinderen naar de ingang te brengen.

Wij hebben vernomen dat op donderdag 4 december vanaf 12.00 uur de verkeerssituatie verandert i.v.m. de opening van de IJsbaan. Dan zullen de inrit en uitrit zich verplaatsen. Ook hierbij zal weer eenrichtingsverkeer worden gecreëerd.



# In de kinderboekenkast van:

## Bieb\_oma CISKA



Toen er hulpouders werden gezocht voor de schoolbibliotheek, heb ik gelijk de vraag gesteld of het ook mogelijk was om als "hulpoma" wat te kunnen betekenen.

Nu ben ik op dinsdagmiddag en donderdagochtend, samen met een hulpouder, aanwezig in de bibliotheek van de school.

Ik kan mij niet herinneren dat er op mijn lagere school een bibliotheek was. Wel dat ik lid was van de bibliotheek, waarvoor ik best een eindje moest lopen. Op woensdagmiddag na school ging ik, eerst nog samen met mijn moeder, naar de bieb. Een oudere dame stempelde de boeken af en hielp mij bij het zoeken van de juiste boeken.

Ik las boeken die nu zeker niet meer in de schoolbibliotheek te vinden zijn. Ze zouden ook zeker niet meer passen in deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan Dik Trom of Kruiemeltje. Later las ik ook de boeken van **de Kameleon** of **Sjakie en de Chocoladefabriek**. Deze boeken kreeg ik tijdens de kinderboekenweek van mijn ouders. Ik ben altijd de boeken van Roald Dahl blijven lezen. **De Grote Vriendelijke Reus (GVR)** was mijn favoriet.

Een boek wat ik als kind meerdere keren heb gelezen was **Het Achterhuis** van Anne Frank. Deze is ook nu nog in de schoolbibliotheek te vinden.

Door de jaren heen is lezen één van mijn grote hobby's gebleven. Ook heb ik door mijn kleinkinderen nog wel eens een kinderboek gelezen, b.v. De Griezels van Paul van Loon. Ik vind het mooi om nu te zien hoe de kinderen vastbesloten naar sommige boeken vragen. Boeken als Dog Man en Dagboek van een Muts zijn veel gevraagde boeken.

Nu er steeds meer gekeken wordt op een schermje, is het ook heerlijk om eens weg te kruipen met een boek in een hoekje van de bank. En niet alleen heerlijk, maar ook erg belangrijk.

Goed dat de school dit doet en als hulpoma draag ik daar graag een steentje aan bij.

