

# IKC Remigius

Jaargang 35 - Kikkernieuws 8  
23 januari 2026



Beste ouders en verzorgers,

Wat fijn dat u onze nieuwsbrief 'Het Kikkernieuws' weer leest. We zijn inmiddels volop onderweg in 2026, in dit Kikkernieuws ontvangt u een nieuwe update van de belangrijkste zaken die op dit moment spelen.

Van enkele ouders hebben wij vragen gekregen over een voor IKC Remigius hoopvol bericht dat door de GroenLinks-PvdA-fractie is gedeeld via de sociale media. Dit bericht gaat over een bijeenkomst die woensdagavond 21 januari plaatsvond op IKC Remigius.

Raadsleden van verschillende politieke partijen uit de Duivense gemeenteraad bezochten IKC Remigius en spraken met Annemieke Miltenburg (bestuurder van Innerwaard) en Per Theeuwes over het verzoek van het IKC om het schoolplein te mogen vergroten.

Het was een heel positief, constructief en belangrijk overleg waarbij iedereen op locatie kon zien dat de speelruimte voor onze leerlingen te beperkt is. Op dinsdag 27 januari a.s. wordt dit voorstel meegenomen in de raad. De kinderen van IKC Remigius verdienen meer buitenspeelruimte voor hun sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.

Wij willen als IKC onze oprechte dank uitspreken voor de moeite die door de raadsleden is genomen om echt bij ons IKC op locatie te kijken naar het plein. Dat is niet vanzelfsprekend en waarderen wij zeer.

Zodra er meer bekend wordt over een besluit m.b.t. de eventuele uitbreiding van het schoolplein zal dit met u gecommuniceerd worden. Dank aan Merlijn de Jonghe voor het initiatief om met de andere politieke partijen mee te denken over dit belangrijke thema in het belang van de kinderen.

Veel leesplezier gewenst in dit Kikkernieuws  
Team IKC Remigius

# BELANGRIJKE DATA

## KOMENDE PERIODE



21 januari t/m 1 februari Nationale Voorleesdagen 2026

21 januari - rapport groep 8

3 en 4 februari - doorstroomtoets groep 8

9 februari - studiedag alle leerlingen vrij

11 februari - rapport groep 1 t/m 7

13 februari - 12.00 uur alle leerlingen vrij

13 februari - kikkernieuws nr 9

16 t/m 20 februari - voorjaarsvakantie

23 t/m 27 februari - inloopweek

23 t/m 27 februari - hoofdfluiscontrole

## NATIONALE VOORLEESDAGEN

Tijdens De Nationale Voorleesdagen draait het om voorlezen aan kinderen van 0 tot 6 jaar, die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. Voorlezen heeft namelijk heel wat voordelen, zoals een positief effect op de woordenschat en het tekstbegrip. Bovendien ontwikkelen kinderen naast hun taalgevoel ook een beter inlevingsvermogen.

Op school besteden we hier ook aandacht in de onderbouw. Zo worden ouders en grootouders uitgenodigd te komen voorlezen en zal groep 8 in de kleuterbouw in deze periode komen voorlezen.

We kijken uit naar veel waardevolle voorleesmomenten.



## In de kinderboekenkast van: Meester Per

**Welk boek uit jouw kinderboekenkast wil je ons aanraden? Waarom?**

### **Boy - De jeugdijaren van Roald Dahl**

In het Kikkernieuws besteden wij regelmatig aandacht aan bijzondere boeken. Een boek dat ik zelf als leerkracht heel veel heb voorgelezen is het boek 'Boy', geschreven door Roald Dahl. Veel kinderen kennen hem als de bedenker van Sjokie en de Chocoladefabriek, Mathilda en De Grote Vriendelijke Reus. Maar in Boy vertelt hij iets heel anders: het verhaal van zijn eigen jeugd.



## **Tweetalige opvoeding**

Roald Dahl werd geboren in Wales, maar zijn Noorse ouders emigreerden naar Engeland. Daar groeide hij op met beide culturen, ging naar Engelse scholen voor zijn opleiding, maar bracht vakanties door in Noorwegen. Hierdoor had hij een sterke band met zijn Noorse roots. Roald Dahl genoot een tweetalige opvoeding, waardoor hij als het ware van zijn Noorse afkomst naar een Engelse levensstijl overging.

## **Een jeugd vol verhalen**

Boy is een boek waarin Roald Dahl grappige, spannende en soms ontroerende herinneringen aan zijn jeugd deelt. Zo krijgt hij een auto-ongeluk in Noorwegen. Zijn neus wordt hierdoor bijna volledig afgesneden en later 'aangenaaid' door een dokter. Deze bijna fatale gebeurtenis beschrijft hij met nuchtere, droge humor.

Op school vinden Roald en zijn vrienden een dode muis onder een losse plank in de vloer. De muis gaat in zijn broekzak mee naar de snoepwinkel van mevrouw Pratchett. Uiteindelijk haalt Roald hier een strek uit die hem en zijn vrienden een aantal stevige stokslagen oplevert. Dit bleek namelijk een van de corrigerende maatregelen die het 'hoofd van de school' hanteerde met zijn rieten wandelstok.

In de ziekenboeg ligt Roald Dahl als kind een keer in bed naast kleine Ellis. Deze jongen heeft een enorme steenpuist op zijn dij. De dokter komt langs en hij verwijdert de steenpuist op een manier die in de huidige tijd ondenkbaar zou zijn. U leest al dat ik niet te veel wil verklappen over de inhoud van dit boek. Het is echt een aanrader om zelf te lezen of om juist voor te lezen aan uw kind(eren). Het is wel een boek voor de hogere groepen.

## **Een kijkje in het verleden**

Kinderen vinden het prachtig om geschiedenisverhalen te horen of te lezen. Boy biedt een bijzonder inkijkje in de geschiedenis. Roald Dahl neemt de lezer mee naar een tijd waarin het leven er heel anders uitzag dan nu: van kostscholen met strenge regels tot winkels, gebruiken en gewoonten die vandaag de dag bijna niet meer bestaan. Hierdoor is het boek niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Het is een prachtig beschreven reis door het verleden bekeken door kinderogen.

## **Voorlezen als begin van zijn schrijverschap**

Wist u dat Dahl veel van zijn eigen jeugdverhalen vroeger zelf al enthousiast voorlas? Aan vrienden, familie en zelfs aan zijn eigen kinderen. Dat voorlezen en het vertellen van waargebeurde, soms fantastische herinneringen, werd een belangrijke inspiratiebron voor zijn latere schrijverschap. Het ritme van een goed verteld verhaal, de spanning van een cliffhanger, en vooral het plezier van samen luisteren: het zit allemaal verweven in Boy. Veel leesplezier gewenst!



# CARNAVAL

Over een kleine drie weken is het alweer Carnaval! Uiteraard gaan wij dit uitbundig vieren op **vrijdag 13 februari**. We zijn met onze commissie al begonnen met de voorbereidingen van dit gezellige feest.

Om alvast een beetje in de feeststemming te komen hebben we op **woensdag 11 februari "gekke haren/hoeden/brillen dag"**. De kinderen mogen met een leuk, gek of mooi kapsel naar school komen. Op school zijn er dit jaar geen spuitbussen aanwezig om de haren in een kleurtje te spuiten.

Op **vrijdag 13 februari** vieren we Carnaval, die middag zijn de kinderen **vanaf 12.00 uur vrij**. De kinderen mogen die dag in hun leukste, gekste of mooiste outfit naar school komen om samen het feest te vieren. Bij goed weer zullen we vanuit school ook een optocht lopen.

Namens de Carnavalscommissie, Alaaf!



## GEZONDE SCHOOL – TRAKTEREN IS EEN FEESTJE

Alweer een aantal jaren speciale aandacht voor trakteren:

Trakteren is een feestje! En daar hoort wat lekkers bij, graag brengen we onze traktatietips (nogmaals) bij u onder de aandacht.

- Een traktatie is een extraatje en mag daarom niet te groot zijn. Zorg dat de traktatie behapbaar is voor de leeftijd van de leerlingen. Zodat fruit en lunch ook genuttigd kunnen worden. Bovendien zorgen teveel suikers, zout en vetten voor een verminderde taakgerichtheid en concentratie.

- Trakteer op 'verstandig snoep' bijvoorbeeld popcorn. Lekker en gezond zijn bijvoorbeeld fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika), pepsels, rijstwafels en soepstengels.

Op onze website zijn boekjes te downloaden/ te bekijken waar suggesties voor 'gezonde' traktaties in staan. Deze zijn te vinden onder de knop "informatie".

\*Onder trakteren verstaat het team van IKC Remigius iets eetbaars.

In het kader van de duurzaamheid verzoeken we u om te zorgen voor een cadeau-vrije traktatie, verpakt in zo min mogelijk plastic.

# LETTERFEEST GROEP 3

In groep 3 hebben alle leerlingen vanaf de zomervakantie tot nu weer keihard gewerkt om letters te leren lezen. Deze toppers hadden vandaag hun LETTERFEEST en daarbij hoorde, naast allerlei festiviteiten ook het LETTERDIPLOMA!

Allemaal van harte gefeliciteerd, we zijn trots op jullie.



## VAN DE OPVANG

Ook op de opvang proberen wij ouders steeds meer te betrekken bij alles wat wij doen. Elke paar weken hebben wij een ander thema waar de kinderen mee bezig gaan. Dit kunnen knutselactiviteiten zijn, maar ook bewegingsactiviteiten, muziek en liedjes zingen, rollenspellen, boekjes voorlezen en of naspelen, sensomotorische activiteiten bijvoorbeeld voorwerpen zoeken in het zand, scheerschuim of met de carnaval in bijvoorbeeld confetti.

Om de thema's leuk in te vullen proberen wij elk thema de ouders ergens in te betrekken. Met het thema Sinterklaas hebben wij ouders uitgenodigd om ons te helpen met het versieren van de gang en groepen. Met thema Kerst hebben wij twee zeer succesvolle activiteiten georganiseerd. Een daarvan was het maken van kerststukjes. Ouders leverden hierbij zelf de benodigdheden aan en ook was er de uitnodiging of ouders (of opa's en oma's) ons wilden helpen met het begeleiden ervan. Drie dagen hebben wij met de kinderen op de gang geknutseld om ontzettend leuke kerststukjes in elkaar te zetten. Ook kinderen die die dag niet aanwezig waren op de opvang mochten komen met begeleiding. Wat een succes, en wat een plezier hebben de kinderen gehad!

En dan nog ons succesvolle kerstdiner. Alle groepen deden hieraan mee en door middel van een inschrijflijst konden ouders zich opgeven en aangeven welk lekker hapje of drankje zij maakten en meebrachten. 18 december stonden de tafels vol met lekkere hapjes, klonk er kerstmuziek en stonden heel veel ouders en kinderen gezellig te kletsen met elkaar. Op het schoolplein waren de kerstman, vuurkorfjes en leuke spelletjes.

Wij als leidsters hebben deze activiteiten als zeer succesvol ervaren en willen deze volgend jaar ook zeker herhalen. Zo hopen wij ook door te zetten dat we ouders meer kunnen betrekken bij de opvang van hun kind!



# GEEF EEN (PRENTEN)BOEK CADEAU

Twee gloednieuwe verhalen in 2026 voor Geef een boek cadeau:

In 2026 viert Geef een boek cadeau haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum worden er komend jaar geen klassiekers gekozen, maar twee gloednieuwe uitgaven geschreven. Een jeugdboek van auteur Pieter Koolwijk en illustrator Linde Faas, en een nieuw prentenboek van Miriam Bos.

Geef een boek cadeau is een **jaarlijks terugkerende actie** waardoor elk kind de kans krijgt op te groeien met boeken. Een jeugdboek (februari) en een prentenboek (mei) worden voor slechts een paar euro aangeboden in je favoriete boekhandel. Inmiddels hebben miljoenen kinderboeken hun weg gevonden naar lezende kinderen.

Het jubileum van de actie is het startsein voor een nieuwe richting. Na tien jaar klassiekers onder de jeugd- en prentenboeken te hebben gekozen, worden vanaf nu auteurs en illustratoren gevraagd om geheel nieuwe verhalen te maken. Voor 2026 zijn dat:

## Limbusland

Op 6 februari verschijnt Limbusland, een gloednieuw, avontuurlijk jeugdboek van Gouden Griffel-winnaar Pieter Koolwijk, natuurlijk voorzien van kleurenillustraties door zijn vaste illustrator Linde Faas.

## Bijna gevonden!

Op 22 mei verschijnt het vrolijke prentenboek Bijna gevonden! van Miriam Bos over haar geliefde personages, de introverte vos August en de extraverte eekhoorn Suus. Het eerste boek over de twee vriendjes Help! Een verrassing! was Prentenboek van het Jaar 2024.

Beide titels zullen voor slechts € 2,99 verkrijgbaar zijn in alle deelnemende boekhandels in Nederland en Vlaanderen.

